

Bijlage 03 Beheersplan Sint-Brigidakapel

FOTOSURVEY









































SINT-BRIGIDAKAPEL

Volgens een ingemetselde steen werd deze kapel reeds in 1830 gebouwd en ze is op dit ogenblik eigendom van de gemeente. Ze is toegewijd aan de H. Brigida.

De heilige Brigida werd in 453 geboren als dochter van een stamhoofd in het Ierse plaatsje Gaugher en was naar verluidt een beeldschoon kind. Haar vader wilde haar uithuwelijken aan een ander stamhoofd, doch om de aanbidders van haar af te houden, smeekte ze God om een oogziekte en ze kreeg de druij in haar ogen. Vandaar dat de heilige Brigida aangeroepen wordt tegen oogziekten.

Volgens de legende werd ze op 14-jarige leeftijd kloosterzuster en verrichtte ze veel wonderen en stichtte ook enkele kloosters. Haar devotie werd in de vroege middeleeuwen door Ierse monniken geëxporteerd naar het vasteland. Daar wordt ze aanbeden als beschermheilige van het vee en daarom wordt ze ook steeds afgebeeld met een koe aan haar voeten.

De verering tot de H. Brigida zou in Meeuwen reeds sinds "oanheuglijke tijden bestaan". De bedevaart naar de H. Brigida was destijds een ware begankenis en leidde naar deze kapel. In Meeuwen bestaat nog steeds een broederschap rond Brigida en haar feestdag wordt gevierd op 1 februari.

Voor zover geweten werd hier echter nooit een H. Mis opgedragen; wel werd er tot voor enkele jaren regelmatig geofferd. De H. Brigida wordt ook nog vereerd als patrones tegen alle ziekten onder het hoorvee, de vruchtbaarheid van de kudden alsook voor de bescherming van de hurende vrouwen.

De devotie tot St.-Brigida is echter sterk afgenomen sinds het aantal landbouwers verminderde en het aantal veeartsen toenam.













